



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



5^e jaargang - nr. 1
Januari 2019

Inhoudsopgave

Woordje van de pastoor	3
Kerkbalans 2019.....	4
Van het locatieteam.....	4
Benoeming Mgr. dr. J.W.M. Hendriks	6
Omdenken	6
Inzameling voor de voedselbank.....	13
Kinderpagina.....	18
Liturgisch rooster	20
The Passion 2020.....	23

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 15:00 uur Voor noodgevallen	69 31 591 06 2251 0599
	Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.heilige-drie-eenheid.nl	
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Henri Marquenie secretaris: Leny Westgeest penningmeester: Enzo Robustelli Leden: Rineke Blaauwgeers, Karin Veen, Jan Maarten Ingen Housz	
Vertrouwenspersoon PCI	vacature	
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Woordje van de pastoor

Beste mensen, terwijl het jaar 2018 op 31 december jl. de deur gesloten heeft van een belangrijk deel van onze geschiedenis, heeft het vieren van het mysterie van de menswording van Gods Zoon in onze tijd ook weer een deur geopend voor een nieuwe ontdekkingsreis naar een zinvol leven. Het was weer bijzonder om met zoveel mensen het mysterie van Kerstmis te mogen vieren. De vreugde op de gezichten van de mensen te zien die naar de kerk kwamen. Zij kwamen in het vertrouwen om niet alleen een weerloos kindje te zien, liggend in een kribje, maar ook om Hem te ontvangen, gelovend dat ons in Hem de redder van de wereld geschonken is!

Hoewel het nieuwe jaar 2019 al is begonnen is het de moeite waard toch nog stil te staan bij het geboortefeest van de Heer die ons een andere dimensie van het leven laat zien, namelijk hoe God met ons bezig is. Te denken valt in welke omstandigheden Hij toen geboren werd, een tijd die in wezen niet veel anders was dan die van ons nu. Er waren mensen die macht hadden en deze koste wat kost wilden behouden. Mensen die geen verandering wilden uit onzekerheid of uit angst voor hun positie en daarom alles wat nieuw en onbekend was van zich afschoven. Maar gelukkig waren er ook van die eenvoudige mensen die niets hadden te verlie-

zen en die zich konden verheugen over de kleine en onaanzienlijke dingen van het leven: de geboorte van een kind, weerloos en klein! Zo openbaarde God zich toen als een kwetsbare God, en zo nu weer aan ons. Onze paus Franciscus heeft over deze openbaring Gods gezegd: **'Bij de geboorte van Jezus spreekt Gods liefde tot ons!'**

Lieve mensen, wij zijn een nieuw jaar begonnen. Mensen verlangen vandaag de dag deze liefde van God in hun leven te kennen! Mensen hoeven tegenwoordig niets meer dan dit te wensen: de liefde in de volmaaktheid van God die de mens niet meer voor zichzelf doet leven maar voor de Ander.

Zo, hopelijk, hebben wij Kerstmis gevierd en in Jezus, het kerstkind, een God leren kennen die niet voor zichzelf wil leven maar voor ons Zijn schepselen, geroepen om door het geloof in Hem het licht van Zijn geboorte te verspreiden. Wanneer wij ook in dit nieuwe jaar voor Hem blijven kiezen, dan zullen wij steeds meer van de vruchten kunnen genieten van het mooie geschenk dat Hij ons heeft toevertrouwd, het Geloof!

Ik wens u nogmaals Zalig Nieuwjaar!

Pastoor Carlos Fabril



Kerkbalans 2019

Voor veel mensen speelt hun geloof een belangrijke rol. In het geloof vinden zij steun, rust, houvast en maken zij contact met God; zij ervaren het geloof als een bron van inspiratie. De een houdt van de sfeer in de kerk, de ander van de prachtige muziek of de mooie versiering. Soms komen mensen naar de kerk om het verlies van een dierbare te verwerken, een kaarsje op te steken en hun zorgen bij God neer te leggen. Voor al die mensen is het belangrijk dat er een kerk is, een gebouw waar mensen kunnen samenkomen. Belangrijker is echter de gemeenschap van gelovigen die wij met elkaar vormen, mensen die een open oog en oor hebben voor elkaar, klaar staan voor hun medemens, niet alleen op zondag maar ook op de gewone door-de-weekse dagen. Ook dat noemen we kerk. Mensen-van-de-kerk steunen elkaar en laten zich inspireren door het evangelie. Daarom is het belangrijk dat de kerk als gemeenschap blijft bestaan. Het motto van de kerkbalans dit jaar is dan ook:

De kerk een huis van god, een huis van ons allen

Wij hopen dat ook u dit belangrijk vindt en dat u bereid bent dit 'kerkenwerk'

financieel te ondersteunen met een gulde gift. Het kerkgebouw en pastorie moeten immers onderhouden en verwarmd worden en het personeel (priesters, secretaresse, dirigent en organist) moet wel worden betaald. Daarnaast worden er vieringen gehouden in de Antoniushof voor de Jozefparochianen en ook dat willen wij graag voortzetten.

U zult begrijpen dat uw jaarlijkse bijdrage het essentiële onderdeel is voor de dekking van de kosten van onderhoud van de kerk e.d. Daarnaast zijn er ook kleinere opbrengsten zoals collecteopbrengsten, misstipendia en kaarsengeld, maar deze zijn bij lange na niet genoeg om de kosten van uw kerk te kunnen dekken.

Graag doen wij weer een beroep op u om in 2019 uw financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van gebouwen én activiteiten van onze parochie.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage voor dit jaar.

Namens het parochiebestuur,

Enzo Robustelli, penningmeester

Van het locatieteam

Een Gezegend en Vredelievend 2019 wenst het locatieteam van de Maria u toe!

De eerste klankkleur van dit jaar is alweer ter perse gegaan en wat was het kerstnummer weer prachtig verzorgd.

Heeft u ook één van de Kerstvieringen bezocht? Wat waren er heel veel men-

sen die kerstmis beginnen met het verhaal van de geboorte van Jezus. Alle vieringen in beide kerken zijn bijzonder goed bezocht en bij de gezinsviering was er geen plekje vrij meer. 600 bezoekers in de Maria en 200 bezoekers in de Vitus, waarvan het overgrote deel gezinnen met kinderen. Wat een feest. Onze dank gaat uit naar iedereen die

dit mogelijk heeft gemaakt en het vele werk dat ze verzet hebben. Het resultaat mocht er zijn.

De bijzondere kerstboodschap van Paus Franciscus voor Nederland: Vanmiddag is in Rome bekendgemaakt dat hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks op termijn Mgr. Josef Punt opvolgt als bisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hoewel dit pas officieel ingaat in januari 2021, gaat de huidige bisschop meer bestuurlijke taken aan zijn hulpbisschop overdragen. Hendriks benoeming werd plechtig bekrachtigd tijdens een Vesper op vrijdag 11 januari in de Nicolaaskerk in Amsterdam. Het locatieteam zendt hem onze gelukwensen.

In zijn Kersttoespraak zegt de paus:

Wat zegt dit Kind ons, voor ons geboren uit de Maagd Maria? Wat is de universele boodschap van Kerstmis? Zij zegt ons dat God een *goede Vader* is en dat wij allen *broeders* zijn.

Deze waarheid ligt aan de grond van de christelijke kijk op de mensheid. Zonder de *broederlijkheid* die Jezus Christus ons aangeboden heeft, schieten onze inspanningen voor een rechtvaardiger wereld te kort, en zelfs de beste plannen lopen het gevaar ziellose structuren te worden.

Daarom zijn mijn wensen voor een vrolijk Kerstmis, *wensen van broederlijkheid*.

Broederlijkheid tussen de mensen van elk volk en cultuur.

Broederlijkheid tussen mensen met verschillende ideeën, maar in staat el-

kaar te respecteren en naar de ander te luisteren.

Broederlijkheid tussen mensen van verschillende godsdiensten. Jezus is het gelaat van God komen openbaren aan iedereen die Hem zoekt.

(de hele toespraak is terug te vinden op onze website)

En nu is er een nieuw jaar begonnen waarin wij de boodschap van Kerst kunnen uitdragen. Zoals Jezus gezegd heeft: Wat u doet aan uw naaste dat doet u voor mij! Laten wij dit jaar dan eens extra stil staan bij alle mensen op deze aardbol, die het niet zo getroffen hebben als wij. Samen voor elkaar en de natuur gaan zorgen zodat er een mooie lange toekomst is voor alles wat hier op aarde leeft.

Wij hebben met Kerst een deel van de collecte bestemd voor de MAMAS en u heeft gul gegeven. De collectes in beide kerken hebben 3750 euro opgebracht.

Wist u dat hier in Naarden Bussum er ook mensen zijn, die onder het minimum moeten leven en afhankelijk zijn van ons? Daarom zal er 17 februari een inzameling zijn voor de voedselbank en wij bevelen dat van harte aan. Verderop leest u hier meer over.

Samen met deze klankkleur komt ook de Kerkbalans mee. Wij hopen dat u gul bijdraagt zodat alle activiteiten en gebouwen kunnen voortbestaan en dat wij nog lang kunnen vieren in onze kerken.

Namens het locatieteam,

Karin Veen

Benoeming Mgr. dr. J.W.M. Hendriks

Vlak voor Kerstmis ontvingen wij onderstaande brief van bisschop Punt over de benoeming van mgr. Hendriks tot zijn beoogde opvolger.

Broeders en zusters,

Naast de goede wensen die u voor Kerstmis en het nieuwe jaar van ons hebt ontvangen, kan ik u een verheugende mededeling doen. Afgelopen week ontving ik uit Rome de bevestiging dat onze hulpbisschop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulpbisschop blijft, maar nu met recht van opvolging.

Dit wil zeggen dat als mijn tijd afloopt, uiterlijk over twee jaar als ik 75 ben, hij de nieuwe bisschop zal worden van ons geliefde bisdom Haarlem-Amsterdam.

Al geruime tijd geleden, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus voorgelegd. Ruim 20 jaar draag

ik als bisschop nu de eindverantwoordelijkheid voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde, maar worstel al een paar jaar met mijn gezondheid. Een benoeming van Mgr. Hendriks tot coadjutor verschaft mij de mogelijkheid om geleidelijk meer bestuurstaken aan hem over te dragen en verzekert ook de continuïteit van bestuur en beleid. Door zijn ervaring als recto, en de laatste jaren als hulpbisschop en vicaris-generaal, kent hij het bisdom als geen ander en wordt alom gerespecteerd.

Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd en ik wens Mgr. Hendriks van harte proficiat met het vertrouwen dat niet alleen ik, maar ook de paus in hem stelt.

Met vriendelijke groet,

Jozef Marianus Punt

Omdenken

Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van onder meer 'Ja-maar wat als alles lukt' en 'Huh?! – de techniek van het omdenken'.

Ik heb de afgelopen jaren verschillende sessies mogen bijwonen die door Gun-

ster cs. zijn gehouden en ik moet zeggen dat het bijzonder boeiend is om zelf te proberen.

Ik moest aan omdenken denken toen ik, geprikkeld door de titels, artikelen las die zijn geschreven naar aanleiding van de laatste publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau over de ontkerkelijking in Nederland.

In eerste instantie lijkt het als of we een excuus zoeken voor de realiteit. Feilloos kunnen we redenen aandragen

waarom de kerken leger zijn en het aantal gelovigen afneemt.

Wat denkt u als je de volgende koppen leest:

“Meer dan de helft Nederlanders niet religieus;”

“Ontkerkelijkheid zet door, amper vertrouwen in religieuze organisaties;”

“Nederland wordt minder kerkelijk, maar is volop religieus.”

Als ik ga omdenken, dan wil ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en nagaan in hoeverre wij die als geloofsgemeenschap voldoende benutten.

In het onderzoeksrapport waar de drie artikelen naar verwijzen geeft 24% van de mensen aan dat er geen GOD is. **Voor 76% van de samenleving bestaat er dus wel een GOD.** 28% geeft aan niet in GOD te geloven. **Dus 72% gelooft dus wel of twijfelt en is zoekende.**

De onderzoeker concludeert dat “er nog wel eens optimistisch gedaan wordt over de mogelijkheid dat het christelijk geloof gewoon verder doorgaat, maar dan buiten een kerkelijke context. Tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar uit onderzoek blijkt dat het op den duur moeilijk is het geloof als christelijk geloof overeind te houden als je nooit meer in een kerk komt”. VU-hoogleraar van der Braak heeft het over “multiple religious belonging”. Onder die term vallen mensen die een vloeibare religieuze identiteit hebben aangenomen en hun inspiratie halen uit verschillende religieuze tradities. Volgens Van der Braak “kan ongeveer een kwart van de bevolking op grond van hun betrokkenheid meervoudig religieus genoemd worden, terwijl 17 procent zelf zegt uit verschillende religieuze tradities te putten”.

Binnen het locatieteam van de Maria-kerk hebben we het vooral over de mogelijkheden die er zijn of die we misschien moeten creëren om nieuwe mensen te vinden, te boeien en te binden. Is wat wij de mensen bieden die zich in onze geloofsgemeenschap bevinden voldoende of moeten we nadenken aan welke activiteiten er behoefte is? Jongeren zijn op zoek naar vormen van spiritualiteit, maar we hebben ze niet in huis. Wellicht moeten we op zoek naar activiteiten die vooral de focus hebben op samen zijn, samen musiceren, discussiëren, recreëren e.d. Vroeger nam de kerk op dit vlak het initiatief, uiteraard wel geholpen door de verzuiling, maar toch. Mensen (jongeren) vinden en boeien. En als ze zich prettig voelen bij de activiteiten van de groep, zal er sprake zijn van binding. Wetende dat er behoefte is aan spiritualiteit is de kerk niet zo'n grote stap meer en lijkt een bestendige groei van de gemeenschap haalbaar.

Wishful Thinking? Wellicht, maar niet geschoten is altijd mis. Het motiveert ons in ieder geval om actief aan de slag te gaan. Met communicanten en hun ouders in de periode naar het vormsel toe, met vormelingen, met oud vormelingen, met het Passion project, met een vooral naar buiten gerichte blik.

Ik hoop u in de toekomst vaker in de Klankkleur bij te praten over de vorderingen.

Huub Baaij

NB. Ik kan mij voorstellen dat de lezer behoefte heeft om de genoemde artikelen te lezen. We zullen ze als “nieuws” opvoeren op de website. U kunt ze dan lezen door op de titel te klikken (aan de linkerkant van het scherm, boven de afbeelding van de klankkleur)

Vespervieringen in de Mariakerk

Zaterdag 2 februari en 2 maart om 17.00 u. hervatten we de reeks Vespervieringen in de Mariakerk.

De Vespervieringen vormen een meditatieve voorbereiding op de komende zondag en vinden doorgaans plaats op de eerste zaterdag van de maand. Zij worden verzorgd door parochianen.

Voorganger is op:

- 2 februari: Marlène Potjer
- 2 maart: Bruno Nagel.

Nadere informatie over de thema's van de vieringen vindt u in Maria-boodschap en op de website van de parochie.

U bent allen van harte uitgenodigd!
Werkgroep Vespervieringen

Meezingen

Heeft u genoten van onze "gouden keeltjes" en denkt u: in dit koor wil ik wel meezingen?

Weet dan dat wij best nog zangers en zangeressen kunnen gebruiken.

Op de maandagmiddag en maandagavond repeteren de beide koren. Voor Mariakoor kunt u gerust op de maandagmiddag eens binnenlopen en meezingen en voor Mary's voices kunt u de maandagavond 20.00 uur ook een repetitie bijwonen. Vooral een aantal

goede mannenstemmen zouden in beide koren een aanwinst zijn.

Ook kunt u contact opnemen met onze dirigent Karin Kuijpers Bouwmeester



Vastenactie

Vastenactie 2019 neemt u mee naar Flores, het meest katholieke eiland van Indonesië.

Vastenactie zet zich in om de watervoorzieningen op het eiland Flores te verbeteren. De bergdorpen op het eiland Flores zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water.

Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.

Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani.

In dit dorp wonen 306 families, in totaal 1536 mensen. Er worden openbare toiletten gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Ook is er aandacht voor educatie. Op school krijgen kinderen les in gezondheid en hygiëne.

Daarnaast worden er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de bewoners in staat zijn zelf de watervoorzieningen te onderhouden. Er zal ook een watercomité worden opgericht, dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud.

In principe doen zowel vrouwen als mannen mee aan de opleidingen en het watercomité.

Het EVIDENCE project werkt aan het verbeteren van de gezondheid en levensomstandigheden van de dorpsbe-

woners. Dit doet de CARITAS organisatie van het aarsbisdom Ende, in samenwerking met de dorpsbewoners. Stichting Bisschoppelijke Vasten Aktie draagt 24.000 euro bij aan dit project.

Mocht u niet bij de viering en de collecte voor dit doel op de eerste zondag van de vasten aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw geld ook overmaken naar Vastenactie

NL21 INGB 0000 0058 50.
Namens de MOV-werkgroep
Arnold van Velzen

Vastenoverwegingen

Ook dit jaar verzorgt de Werkgroep Vieringen onder leiding van Parochianen weer Vastenoverwegingen in de Mariakerk. Bij het ter perse gaan van dit nummer van Klankkleur zijn wij nog volop bezig met het ontwikkelen van het thema en de uitwerking van de onderdelen. Nadere informatie daarover zal u begin maart bereiken via Maria-

boodschap en via de website van de parochie.

Dit jaar zijn er vijf Vastenoverwegingen: op de maandagavonden 11,18 en 25 maart, en 1 en 8 april om 19.30 u.

U bent alvast van harte uitgenodigd!

Werkgroep Vieringen onder leiding van Parochianen Mariakerk

“The Missionary school”

“The Missionary school” is een project dat ontwikkeld wordt door Jong bisdom Haarlem-Amsterdam.

In deze school biedt het bisdom een geselecteerde groep jongeren één jaar lang een training aan waarin zij zich intensief vormen in geloof en persoonlijk leiderschap ontwikkelen met een missionaire insteek. Daarmee kunnen zij zelf dragers worden in één van onze lokale geloofsgemeenschappen en/of jongerengroepen en krijgen zij de kans om zelf aan de slag te gaan.

Deze school geeft de jongeren handvatten om een verschil te kunnen maken in onze kerk.

Heb jij interesse of wil je meer weten over “The Missionary school”? Dan kun je contact opnemen met Matthijs Jansen of Petra Bijvoet.

mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
pbijvoet@isdomhaarlem-amsterdam.nl
Of kijk op <http://www.jongekerk.nl>



Een terugblik op Kerstmis 2018

Voor het eerst moeten wij het stellen zonder Jozefkerk. Geen voorbereidingen betreffende de concerten, de kerstlunch. Geen extra zangrepetities en het in gereedheid brengen van de kerk voor het komende kerstfeest. Kortom geen vieringen meer aldaar. Een vreemde gewaarwording voor velen van ons na zoveel jaren.

Een vaste kern heeft de weg gevonden naar de Antonius Hof op de tweede en de vierde zaterdag van de maand. Onze vier pastorale werkers gaan daar beurtelings vóór in een Woord en Communieviering. Een klein koor onder leiding van Tonnie vom Kothen luistert de vieringen op. We zijn blij met dit alternatief.

Laatst dacht ik er over na hoe het zou moeten op zaterdag 22 december. Het was dan nog immers Advent maar het zou toch ook al een beetje Kerstmis moeten zijn voor de mensen die er ko-

men. Hoe gaan we dit combineren? Echter, de heer Jos Baaij had de oplossing al bedacht door er een mooie kerstviering van te maken. Wel nu, dat is het ook geworden. Er waren zo'n 35 à 40 mensen aanwezig. Jos had de viering goed voorbereid wat betreft teksten, overweging en de keuze van de liederen. Het was een warm en waardevol samenzijn. Het kerstgevoel was bij eenieder duidelijk merkbaar. Wij besloten de viering met het lied "Ere zij God". Daarna was er, zoals gebruikelijk, koffie en thee met een lekker kerstkransje en natuurlijk een praatje. Ik kreeg de indruk dat iedereen dankbaar en in de juiste kerststemming huiswaarts is gegaan.

Het gemis van de vertrouwde Jozefkerk kunnen wij niet ongedaan maken, maar deze ervaring heeft veel goedgemaakt. Kerstmis 2018 was voor ons begonnen.

Corrie Bloks – v.d. Maeden

K.B.O. bericht

Op 28 januari is de K.B.O.-viering om 10.30 uur in de Sloep. Voorganger is de heer Jos Baaij. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Namens de K.B.O.,
Greetje Sijp



Meetafelen 2019

Deel je blijdschap en ze zal groter worden

Deel je zorgen en ze zullen minder zijn

Deel je liefde en zult liefde krijgen

Deel je eten en het zal beter smaken

Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken

En met deze laatste zin: “Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken”, gaan we weer aan het nieuwe seizoen beginnen en bent u van harte welkom.

U dient zich wel op tijd op te geven, omdat de ruimte in de Sloep beperkt is. Wij kunnen maximaal vijftig gasten ontvangen.



Schema Meetafelen :

- Vrijdag 18 januari
- Zondag 24 februari
- Vrijdag 22 maart

De zaal gaat om 17.00 uur open

Om mee te eten dient u een goed dichtgeplakte **enveloppe met €10.00 en voorzien van naam (namen) en telefoonnummer uiterlijk woensdag vóór 13.00 uur** in de brievenbus van het Pastoraal Centrum Brinklaan 42, Bussum te doen. Dit geldt voor zowel de vrijdag als de zondag. Graag met gepast geld betalen.

Graag tot ziens in de Sloep op een van onze avonden van Meetafelen.

Anita van Ginkel, 035-5435369 / 06-14448535

Geloven.....24/7!

De geloofsverdiepingsavonden zijn een groot succes. Met veel vreugde lezen parochianen samen het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Steeds weer weten de parochianen zich te laten inspireren door het prachtige katholieke geloof.

De data van de compendiumavonden voor 2019 tot en met de zomervakantie zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de pastorie op de zondagavond)

- 27 januari
- 24 februari
- 24 maart

Uw aanwezigheid doet er toe. De werken van barmhartigheid zijn daden van naastenliefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. Onderricht geven,

goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken zijn voorbeelden van geestelijke werken van barmhartigheid (CKK 2447). Deze werken komen allemaal aan de orde op deze geloofsverdiepingsavonden.

NB: We verwelkomen graag ook nieuwe deelnemers! Leeftijd speelt geen rol. De structuur is zo opgezet dat iedereen op elk moment zo kan aansluiten. Deelname verplicht tot niks en niemand is verplicht om elke bijeenkomst bij te wonen. Het is leerzaam en ook erg gezellig. Kom een keer gezellig een kijkje nemen. Je wordt er een rijker mens van en je leert ook zo je mede-parochianen beter kennen.

Pastoor Carlos, Pieter Pouw, Rita Pouw en Jaap de Bruijn

Verdieping

In het heden leven

Een nieuw begin! We moeten leren iedere dag, ieder uur, ja zelfs iedere minuut te beleven als een nieuw begin, als een unieke mogelijkheid om alles nieuw te maken. Stel je eens voor dat we ieder moment zouden kunnen beleven als vol van nieuw, ontluikend leven. Stel je eens voor dat we een dag zouden kunnen ervaren als vol van belofte. Stel je eens voor dat we door het nieuwe jaar zouden kunnen gaan voortdurend luisterend naar een stem die tegen ons zegt: 'Ik heb een geschenk voor je, en ik wil het je zo gauw mogelijk geven!' Stel je dat eens voor!

Is het mogelijk dat onze verbeelding ons de weg kan wijzen naar de waarheid in ons leven? Zeker, dat kan! Het probleem is dat ons verleden, dat ieder jaar steeds langer wordt, ons vaak influistert: 'Je weet het allemaal al, je hebt het allemaal al een keer gezien, wees realistisch; de toekomst zal niets anders zijn dan een herhaling van het verleden. Probeer er zo goed mogelijk door te komen.' Ons verleden is vol sluwe vossen, die op onze schouders springen en ons steeds weer de grote leugen in de oren fluisteren: 'Er is niets nieuws onder de zon... laat jezelf niets wijsmaken.'

Als we naar die vossen luisteren, zullen ze uiteindelijk gelijk krijgen: ons nieuwe jaar, onze nieuwe dag, ons nieuwe uur, ze worden grauw, saai, vervelend, zonder dat er iets nieuws te beleven valt.

En wat moeten we dan doen? Op de eerste plaats moeten we de vossen terug verwijzen naar waar ze thuishoren, naar hun holen. En dan moeten we onze geest en ons hart openstellen voor de stem die door de dalen en over de heuvels van ons leven weerklinkt, en die zegt: 'Laat Mij je tonen waar Ik woon, te midden van Mijn volk. Mijn naam is God-met-je. Ik zal alle tranen wegwissen van je ogen; er zal geen dood meer zijn, en ook geen rouw of verdriet. De wereld van het verleden is voorbij.' (vgl. Apc 21,2-5).

Naar die stem moeten we luisteren, en iedere keer dat we dat doen, zullen we een beetje meer open gaan staan voor het nieuwe leven, dat zich verborgen houdt in dit ogenblik, en gretig verlangt geboren te worden.

Wordt vervolgd.

(Uit: Henri Nouwen 'Hier en nu. Leven in de geest')



Inzameling voor de voedselbank

Zondag 17 februari

Ondanks juichende berichten over de op volle toeren draaiende economie raken er nog altijd mensen in de armoede, terwijl het steeds moeilijker wordt om daar weer uit te komen. Almaar toenemende woonlasten, hogere eigen bijdragen aan onvermijdbare ziektekosten, onzekere arbeidscontracten en nauwelijks stijgende uitkeringen zorgen ervoor dat sommigen steeds verder in het financiële moeras zakken. ZZP'ers die door plotselinge ziekte zonder inkomen zitten en zich geconfronteerd zien met een uitzichtloze situatie vormen in dit geheel een herkenbare categorie. Naast allerlei andere zorgen is er in menig huishouden het probleem om voldoende eten op tafel te krijgen. In Naarden, Bussum en de Meent zijn ons ongeveer 100 adressen bekend.

De voedselbank is dan de laatste strohalm.

Aan de volgende producten hebben wij behoefte (bij voorkeur lang houdbare producten) en met name:

- Sla olie
- Wasmiddel
- Aardappelpuree
- Ontbijt koek
- Beschuit

S.v.p. geen soep, rijst of pasta daar we daar thans ruim voldoende van in voorraad hebben.

We kunnen alleen producten accepteren met een nog geldige THT datum. Verzoek geen eigen gemaakte producten in te brengen. Deze mogen we namelijk niet uitdelen aan klanten i.v.m. voedselveiligheid eisen.

U kunt uw bijdrage inleveren op zondag 17 februari na de viering in zowel de Mariakerk als de Vituskerk.

Hiermee maakt u ons heel gelukkig en wij wachten vol spanning af!!

Het parochiebestuur steunt deze actie van harte.

Karin Veen



In Memoriam Henk de Bouvère



Hendrikus Franciscus (Henk) de Bouvère werd op 28 mei 1933 geboren in een katholiek, Haags gezin. Na Henk volgde nog een zoon. De broers groeiden samen met hun ouders op in de woelige dertig- en veertiger jaren. De Tweede Wereldoorlog drukte een zware stempel op het gezin. Moeder zorgde er echter voor dat haar zoons, ondanks armoede en schaarste, kregen wat ze nodig hadden. Geloof speelde altijd een belangrijke rol, en zo is dat ook in Henks latere leven altijd gebleven. Zo stak hij zijn Mariaverering niet onder stoelen of banken en er was geen zondag waarop hij niet naar de kerk ging. Als kleine jongen was hij al een trotse misdienaar, iets wat hij ook thuis wel bij wijze van spel, nog eens dunnetjes overdeed met zijn broer. Muziek is altijd een centraal thema geweest in Henks leven. Al jong speelde hij graag piano, vaak uren achtereen. In de jaren vijftig maakte hij deel uit van een jazzbandje, waarbij hij zich als een vis in het water voelde. Als twintiger maakte hij ondertussen zijn studie af, waarvoor hij vaak tot in de nachtelijke uurtjes aan het studeren was. Het leverde hem een leuke baan en dito collega's op bij een vermogensbank in Amsterdam. Henk heeft daar gewerkt tot hij met vervroegd pensioen ging. Halverwege de jaren zestig leerde hij zijn vrouw Henriëtte kennen. In no-

vember 1967 trouwden zij voor de wet en in juni 1968 volgde de kerkelijke inzegening. Uitgerekend op Henk's eigen geboortedag in 1969 werd hun eerste kind, een dochtertje geboren. Henk heeft haar altijd 'mijn cadeautje' genoemd. Na dit eerste cadeautje volgden er nog drie, een zoon en nóg twee dochters. Ook aan zijn kinderen gaf hij de liefde voor muziek door. Alle vier moesten ze op piano- of vioolles, want 'dat hoorde bij de opvoeding'. Zelf speelde hij vrijwel elke avond op de vleugel in de huiskamer. Klassieke stukken waar de kinderen boven, met de slaapkamerdeur op een kier, heerlijk bij in slaap vielen. Vanaf de jaren tachtig begaf hij zich bovendien op het kerkorgel-pad. Beginnend als invaller en later als vaste organist van verschillende kerkkoren in 't Gooi. Henk bleek een getalenteerd en geliefd orgelspeler en heeft die rol tot vrijwel het laatst vervuld. Door een verwaarloosde ontsteking aan zijn voet moest hij zijn activiteiten als organist staken. Dit leidde in 2017 bijna tot een amputatie maar het liep gelukkig nog net goed af. Bijna aansluitend echter stak de eerder onderdrukte darmkanker weer de kop op. Dit keer met een verwoestende uitwerking, want een operatie bleek niet meer mogelijk. Na een kort ziekbed is Henk op 1 maart 2018 overleden in hospice 'C'est la Vie' in Naarden, nadat hij van zijn dierbaren afscheid had genomen. Velen onder ons hebben Henk gehoord en naar hem geluisterd en zullen hem met dank in herinnering gedenken.

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.

Familieberichten

Mariakerk

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:

- * Nicolaï Haverkort



Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- † Johannes Spermon, 77 jaar, Mariastraat 3
- † Louise Winkelhagen – Bekker, 92 jaar, Mezenlaan 19
- † Simon Bakker, 92 jaar, dr. Abraham Kuyperlaan 58
- † Jacobus Kooi, 91 jaar, Huize De Antonius Hof

Vituskerk

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- † Mw. Johanna Hendrika Driest - Lustig, 94 jaar, op 7 december 2018.
- † Hr. Antonius Augustinus Buunen, 81 jaar, op 28 december 2018.



Stille Omgang Amsterdam 2019

Wij nodigen U uit om in de nacht van zaterdag op zondag 16/17 maart 2019 de 139e “Stille Omgang” in Amsterdam te lopen. Met duizenden volgen wij opnieuw in processie de aloude route, waarlangs miljoenen Christenen sinds het “Mirakel van 1345” zijn gegaan.

In stilte biddend overwegen wij het thema van het jaar 2019:

“VREUGDE IS HET TEKEN VAN GOD”

Met de stilte van alle pelgrims tijdens

de “Stille Omgang” door de binnenstad van Amsterdam geven wij een openlijk teken van ons geloof. Door ons diepe stille gebed voor het “Eucharistisch Wonder” geven wij juist een duidelijk signaal, dat God in deze hectische tijd spreekt tot elk mens, die van goede wil is ter verbetering van de situaties met gebed voor alle ontheemden en armen in deze wereld. Wij kunnen in ons gebed de H. Maagd Maria vragen, om ons te helpen moedig en strijdbaar te blijven

getuigen van ons geloof in de Eucharistie. Wij vragen ons biddend af hoe wij zelf, in ons gezin, in de maatschappij en op straat, kunnen bijdragen aan Jezus blijde boodschap. Gods grote barmhartigheid, die door Zijn genade ons allen laat delen in Zijn Goddelijk leven, tot in eeuwigheid. Mogen wij allen in stilte naar Hem luisteren, om ons te vernieuwen in Geloof-Hoop-Liefde, daardoor het goede te behouden, als geestelijk voedsel voor het dagelijks leven.

Kosten autobusvervoer: € 19 per volwassen deelnemer; € 13 jongeren tussen 16 en 18 jaar; jongeren tot 15 jaar mogen gratis mee.

Ruim vóór de Stille Omgang 2019 zullen deelnameformulieren achterin de Kerk te verkrijgen zijn. Opgeven is noodzakelijk vóór 12 maart 2019.

Jongeren, ouderen! Trek deze nacht toch met velen in stilte met ons mee, want Gods grote liefde is genezing voor iedereen.



Bedevaart naar Lourdes



Op bedevaart gaan is jezelf openstellen voor die ontmoeting met God en met je tochtgenoten.

Lourdes, 160 jaar geleden een onbelangrijke plaats in de Franse Pyreneeën. Nu uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste bedevaartplaatsen ter wereld. Miljoenen pelgrims van over de hele wereld komen er jaarlijks naar de Grot om net als Bernadette te bidden, een kaars aan te steken of te drinken van het water uit de bron. Ook kan men deelnemen aan de vele dagelijkse vieringen en processies. VNB, de reisorganisatie met betekenisvolle ontmoetingen, organiseert ook dit jaar weer diverse pelgrimsreizen per vliegtuig en bus naar Lourdes. Deze reizen zijn voor iedereen, oud en jong, ziek of gezond. Het bijzondere aan deze reizen is dat mensen die specifieke zorg of medische begeleiding nodig hebben ook kunnen deelnemen. Eigen Nederlandse vrijwilligers verlenen alle zorg die wenselijk is, bijna niets is onmogelijk.

lijk. Ook is er de mogelijkheid om met de VNB Lance (speciale rolstoelbus) te reizen.

Het programma van een bedevaart is een afgewogen combinatie van op bedevaart zijn, ontspanning en mensen ontmoeten.

Wilt u graag met een groep reizen, dan u kunt met de "Gooische Groep" mee. Deze groep gaat een maal per jaar met pelgrims vanuit 't Gooi naar Lourdes. Dit is een vliegreis van dinsdag 1 oktober t/m zondag 6 oktober 2019

We vliegen vanuit Maastricht. U wordt met een bus daarheen gebracht. De kosten van deze reis zijn € 899,00 op basis van een 2 persoonskamer. Uw verblijf in Lourdes is vol pension.

Wilt u informatie over de reis met de Gooische Groep of een van de vele andere reizen naar Lourdes, dan kunt u contact opnemen met de onder vermelde contactpersonen.

Achter in de kerk liggen folders over de reizen en op de site: www.vnb.nl vindt u alle informatie over de reizen en de vertrekdata en informatie over reizen naar andere bedevaartsoorden.

Contactpersonen:

Mariakerk Bussum

Hans Hageman 035-6932275
j.c.m.hageman@12move.nl

Vituskerk Naarden
Bernadette Keet-van den Berg
06-51521221
bwslkeet@online.nl

Amalia

Maandag 18 februari 2019, 14.00 uur:
Wie verre reizen maakt...



Henk Griffioen neemt u mee op wereldreis; toont prachtige beelden van hoogtepunten én... vertelt er de 'verhalen achter de foto's' bij. Wat dacht u bijvoorbeeld van een wandeltocht over de Incatrail, hoog in het Andesgebergte van Peru, of een ballonvlucht boven Cappadocië in Turkije. Gelukkig zit u op een stoel, anders zou het u duizelen....

Donderdag 21 maart, 14.00 uur: De Tindalvilla

In 1901 liet Louis Tindal de fraaie villa aan de Nieuwe 's Gravelandseweg in Bussum bouwen. Na een roerige geschiedenis (er was ooit een chique meisjesschool in gevestigd) raakte het gebouw in verval. In 1986 kochten musicus Hans Roelofsen en zijn vrouw sopraan/actrice Reina Boelens de villa die daarmee voor de sloop werd behoeft. Zij zagen in de Tindalvilla de ideale locatie voor kamermuziekconcerten.

In 2001 kreeg de Tindalvilla de status van Rijksmonument en in 2010 volgde de uitverkiezing tot mooiste gebouw van Bussum. Bij de viering van het 25-jarig jubileum van de Tindalstichting in 2012 werden Hans Roelofsen en Reina Boelens beiden geridderd vanwege hun bijdrage aan de cultuur in de regio. In de lezing worden verschillende aspecten van de organisatie en van de restauratie van de villa met beeld en geluid toegelicht.



Waar: Spieghelwijk, Iepenlaan 354a Bussum.

Opgave: amalia.bus@kpnmail.nl of 035-6932318

Entree: € 7,50 (incl. consumpties) bij voorkeur op NL58 INGB 0003 271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, of eventueel aan de zaal.

kinderpagina

Kerstmis is weer voorbij en we zitten al in januari als jullie dit lezen.

“Januari, dat is zo’n lange donkere maand zonder feesten. De winter is nog lang niet afgelopen, het is zo saai”, zegt de moeder van Charlotte. Charlotte is het daar helemaal niet mee eens. “Hoe kun je dat nu zeggen? Januari begint meteen heel leuk. Op de eerste dag is het al Nieuwjaar. Er komen veel mensen langs. Die eten nog een oliebol. Je wenst elkaar een gelukkig jaar toe en dat is heel gezellig. “Daar zit wat in”, zegt moeder. “En wat dacht je van het Driekoningenfeest?” zegt Charlotte. “Dat is toch zeker ook een leuk feest!” “O ja, dat was ik helemaal vergeten”, zegt mama.



Zo zie je maar januari begint ontzettend goed. En een goed begin is het halve werk.

Niet iedereen viert echter Nieuwjaar op 1 januari, zoals wij dat doen:

- **Hindoes** vieren Nieuwjaar tijdens Holi (februari/maart).
- **Moslims** vieren Nieuwjaar op Muharram.
- **Joden** vieren Nieuwjaar op Rosj Hasjana (eind september)
- **Chinezen** vieren Nieuwjaar met de tweede nieuwe maan na de winterzonnewende.
- **Boeddhisten** vieren Nieuwjaar met de eerste volle maan in april.

Er is heel veel te vieren in een jaar. In de woordzoekpuzzel hieronder zitten er een aantal verborgen.

Zoek de volgende feesten

Bevrijdingsdag	Koningsdag	Pinksteren
Carnaval	Mariafeest	Sint Maarten
Communie	Moederdag	Sinterklaas
Drie Koningen	Nieuwjaar	Vaderdag
Hemelvaart	Palmzondag	
Kerstfeest	Pasen	

p s i n t e r k l a a s w b q
 h a d w a e k o l l k k k l f
 b j l p a s e n l w a c e z d
 e a k m i a h i a e l p r f s
 v k m x z l k n v d y i s d i
 r g o u q o j g a f q n t c n
 i j i e n f i n s n g i k f d t
 d l d g w h y d r k s s e g m
 i h e m e l v a a r t t e v a
 n u r l b c r g c g h e s d a
 g z d v a d e r d a g r t y r
 s o a u m a r i a f e e s t t
 d a g m t f c o m m u n i e e
 a y d r i e k o n i n g e n n
 g f n i e u w j a a r a i m y



Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
2	Pasen	1 maart	22 maart
3	Pinksteren	3 mei	24 mei
4	Zomer	21 juni	12 juli
5	Opening	16 augustus	6 september
6	Herfst	4 oktober	25 oktober
7	Kerst	22 november	13 december

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieenheid.nl verstuurt.

Liturgisch rooster

woensdag 23 januari

Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede / Cantor Parochianen

zaterdag 26 januari

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor J. Langendorff

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 27 januari - 3e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa

zaterdag 2 februari

Maria 17:00 uur Vesper / Cantor Parochianen

Vitus 10:00 uur Maria Lichtmis / Vituskoor N/L Pastoor C. Fabril

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Maria Lichtmis

zondag 3 februari - 4e zondag door het jaar

Maria 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

Maria 11:00 uur Minikerkendag

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa

zaterdag 9 februari

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor J. Baaij

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 10 februari - 5e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Kapelaan A. Geria

zaterdag 16 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 17 februari - 6e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastor L. Koot

Vitus 9:30 uur Eucharistie / Vituskoor N/L Pastoor C. Fabril

zaterdag 23 februari

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor L. Westgeest

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 24 februari - 7e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa

zaterdag 2 maart

Maria	17:00 uur	Vesper / Cantor	Parochianen
Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

zondag 3 maart - 8e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastor L. Koot
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

woensdag 6 maart

Maria	19:30 uur	Aswoensdag / Gregoriaans	Kapelaan M. Sendeck
Vitus	19:00 uur	Aswoensdag / Gelegenheidskoor	Pastoor C. Fabril

zaterdag 9 maart

A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	M. Potjer
Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

zondag 10 maart - 1e zondag veertigdagen

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Kapelaan M. Sendeck
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Kapelaan A. Geria

maandag 11 maart

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Cantor	Parochianen
-------	-----------	---------------------------	-------------

zaterdag 16 maart

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 17 maart - 2e zondag veertigdagen

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / Ceciliakoor N/L	Pastoor C. Fabril
Vitus	12:00 uur	Gezinsviering	Pastoor C. Fabril

maandag 18 maart

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Cantor	Parochianen
-------	-----------	---------------------------	-------------

zaterdag 23 maart

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 24 maart - 3e zondag veertigdagen

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Vituskoor N/L	Pastoor M. Costa

maandag 25 maart

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Cantor	Parochianen
-------	-----------	---------------------------	-------------

zaterdag 30 maart

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 31 maart - 4e zondag veertigdagen

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Gregoriaans	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Kapelaan M. Sendeki

*L: Latijn gezongen / *N: Nederlands gezongen

Open Kerk

Iedere donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Mariakerk; 12:00 uur orgelspel; 12:30 uur korte middagpauze dienst. Iedere zaterdag van 10:30 uur tot 13:30 uur in de Vituskkerk.

Vieringen door de week

Vituskkerk	iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur
Mariakerk	iedere 1 ^e vrijdag van de maand om 09:00 uur
Ravelijn	iedere vrijdag 10:00 uur
Veste	iedere vrijdag 10:15 uur

Oecumenische Vespervieringen in de 40-dagentijd

In de komende 40-dagentijd zullen, als voorbereiding op Pasen, weer de jaarlijkse Oecumenische Vespervieringen worden gehouden op de 6 zondagavonden voorafgaande aan Pasen.

Het algemene thema van de vieringen is: "Uitzien naar en Omzien naar".

De Vespervieringen beginnen om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en zal worden gecollecteerd voor de "Stichting Poorters van Naarden".

U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Peter Grol

Datum	Plaats	Voorganger	Koor / o.l.v.
10/3	Grote Kerk	Pastoor Carlos Fabril	Voices/Piet Philipsen
17/3	RK St Vitus	Ds. Veronique Lindenburg	Vituskoor/ Nico Brinker
24/3	Grote Kerk	Pastor Maciej Sendeki	Ceciliakoor/P.Philipsen
31/3	RK St Vitus	Ds. Lennart Heuvelman	Cantorij
7/4	Grote Kerk	Ds. Peter Korver	Vituskoor/Nico Brinker
14/4	RK St Vitus	Mw. Agaath Schilder	Samenzang/W.Kooijman

The Passion 2020

Zoals in Klankkleur 6 al was aangekondigd, zullen we zo frequent als mogelijk is een artikel plaatsen over de voortgang en de status van het project.

We hebben voor 2020 gekozen omdat het project geen doel op zich is, maar een middel om (jonge) geïnspireerde mensen samen tot een creatie te kunnen laten komen. The Passion (het passieverhaal) is de kapstok waar het project aan opgehangen is, de rode draad voor alle bijeenkomsten en initiatieven. We zullen de tijd (5 kwartalen) hard nodig hebben om tot een creatie te kunnen komen.

Inmiddels heeft de banner al twee weken in het frame voor de pastorie in Bussum gezeten om voorbijgangers te teasen. De flyer is gedrukt en ligt achter in de kerken om mee te nemen door belangstellenden.

Op de website staat een vooraankondiging op de jongerenpagina en is een apart gedeelte speciaal voor The Passion gereserveerd. Deze pagina kan worden bereikt via het kopmenu, de meest rechtse knop.

Op dit gedeelte van de website staat de tekst van de flyer, zit ook een downloadknop om te flyer zelf te kunnen printen en staat een aanmeldingsformulier.

De komende weken zullen we scholen en andere kerken binnen Bussum en Naarden voorzien van folders en zullen we persberichten versturen om aandacht voor het project te krijgen.

Waarom The Passion?

The Passion 2020 is geïnitieerd vanuit de Mariakerk in Bussum, maar is niet per definitie een katholiek project. Ook niet katholieke jongeren die zich ver-



bonden voelen met het thema zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Er is maar één gegeven dat vast staat: de rode draad of leidraad van The Passion is het bekende lijdensverhaal van Jezus. In onze kerken terug te zien op de kruiswegstaties. In het project The Passion 2020 is er geen format, noch een draaiboek dat moet worden gevolgd. Het is de bedoeling dat deelnemers aan The Passion zelf het draaiboek gaan samenstellen, passende liedteksten uitzoeken, gaan bepalen hoe het verhaal gevisualiseerd gaat worden.

De televisie-uitzendingen van de afgelopen jaren kunnen als voorbeeld dienen, maar het kan ook dat vanuit de groep andere keuzes worden gemaakt om het project gestalte te geven. Het project is geen doel op zich maar een middel om mensen met elkaar in gesprek te brengen over het leven/hun leven. Over waarden en ook over de betekenis van symbolen. En over muziek en liedteksten die hen aanspreekt en die passen bij de situaties die worden gevisualiseerd. Bijeenkomsten overstijgen de status van repetities: het zijn inspiratiemomenten. En daarbij (vooral) elkaar ontmoeten, gezelligheid, verbondenheid, muzikaliteit en mogelijk ook andere gezamenlijke activiteit.

Tot zover. In de volgende Klankkleur praten we u weer bij. Ondertussen kunt u een steentje bijdragen door mogelijk geïnteresseerden te attenderen op het project. Neem een folder mee voor ze of verwijst ze naar onze website.

Huub Baaij

Colofon locaties

Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk:	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:	mw. M. Rijs	694 2935
Communiegroep:	mw. M. van den Heuvel	06 3962 1177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV en kosters:	Hr. J. Heerschop	693 1219

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparchie@planet.nl	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Mw. C. Veen	693 6468
	Mw. C. Blaauwgeers	691 1720
	Hr. H. Baaij	06 2188 3264
Financiële administratie:	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	693 6906
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 1112 7758
Coördinator kosters:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	69 16 090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie:	ledenadm.rnaria@12move.nl	